

# TeVocht Wandelroute 016 Stadsbuitengracht Utrecht

Route gemaakt door Bertie Schonk

Lengte 8 km

Start en einde: NS-station Utrecht Centraal



De route volgt voor het grootste deel de Stadsbuitengracht van Utrecht. Deze loopt met een grote boog om de Dom. De 'boog' verbindt de Kromme Rijn [1] met de Vecht [2], ten oosten en ten westen van de Dom en vormt zo een 'rechthoekige ellips': de Stadsbuitengracht of singel [3]. Ze omsluit maar liefst een 132 hectare groot gebied dat vele eeuwen lang genoeg ruimte bood voor handelaren, ambachtslieden, en heel veel kerken en kloosters. De stad bloeide en werd rijk. De Stadsbuitengracht werd dan ook in de 16<sup>de</sup> eeuw versterkt met bastions.

Daar profiteren we nu nog van want die brede verdedigingszone werd in de 19<sup>de</sup> eeuw door Jan David Zocher jr. omgevormd tot een prachtig park. Daardoor kun je er ook nu nog heerlijk (deels onverhard) wandelen.

De route gaat eerst langs de singel naar het noorden. Dan volgt de route een stukje de Vecht [2], langs kleine aan- en afvoer wateren tussen stad en platteland: het Zwarte water en de Grift [4]. Bij het meest noord-oostelijke bastion verlaten we de singel. Vroeger was deze wijk het buitengebied, waar de afdelingen en stallen van de veeartsenij-opleiding lagen. Inmiddels hebben deze gebouwen andere functies gekregen, met als markante gebouwen het Anatomiegebouw (architect J. Crouwel, Amsterdamse School) en de vroegere manege (thans filmhuis de Paardenkathedraal).

Via het veeartsenij terrein [5] bereiken we de Maliebaan [6], het eerste Nederlandse rijwielpad. Naast het fietspad zijn ook brede wandelpaden met grote bomen. En onderweg diverse interessante kunstwerken. Ook de huizen aan beide zijden van de Maliebaan zijn imposant, fraai en historisch. In de oorlog was hier het administratieve centrum van de NSB gevestigd (Hoofdkwartier nr 35, maar ook veel andere panden). Op nr 40 ligt het Aardsbisschoppelijk Paleis.

Aan het einde van de Maliebaan bereiken we weer de singel met de oude bomen.

Op de zuidelijke punt van de singel ligt de Tolhuisbrug. Hier komt zowel de Kromme Rijn als de Vaartse Rijn uit in de singel.

Het laatste stuk singel is in de vorige eeuw gedempt. Nu wordt er weer volop gegraven om de singel te herstellen.

Na 8 km bereiken we Hoog Catharijne. Links ligt het vertrekpunt, het Centraal Station. Maar je kunt ook eerst nog even naar rechts gaan, de bruisende stad in.